



NIEUWSBRIEF 23 MEI 2021 PINKSTEREN

Handelingen 2: 1-13 / Romeinen 8:22-27 'Het feest van de zuchtende Geest'

Het feest van de zuchtende Geest

"'t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest". Zo luidde de Pinkstergroet met vrolijke letters en plaatjes gericht aan alle (basisschool)kinderen van de kerk. Zondag vieren we samen Pinksteren, het feest van de Geest. En het wordt feest, want vanaf zondag wordt er weer door een zanggroep gezongen! En als het weer meezit, kan de liefhebber de rest van het Pinksterweekend op terras zitten of recreëren in de open lucht musea, parken, theaters, enz. Wat willen we nog meer? 'Nou', denk ik diep van binnen, 'wil je de lange of de korte lijst?' Zucht.

Natuurlijk, in dit coronatijdperk lijken we in een overgangsfase beland te zijn waarin steeds meer mogelijk is. En tegelijkertijd is er het besef: we zijn er nog niet! Ik wil meer!

Zondag is 'het feest van de zuchtende Geest'. We lezen naast Handelingen 2 ook uit Romeinen 8 en dat gaat ook over leven in een overgangsfase: aan de ene kant schrijft Paulus over geloven dat Christus Jezus het leven heeft gebracht, dat het Pasen is geweest, dat Hij hen heeft bevrijd van zonde en dood. Maar aan de andere kant is de dood nog niet volkomen verdwenen, is de schepping nog niet geheel bevrijd, wordt er heel wat afgezocht in een mensenleven.

Ik zucht. Jij zucht. Wij zuchten. De Geest zucht. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt: dat zuchten is juist een teken van de aanwezigheid van de Geest.

ds. Henriëtte Nieuwenhuis



Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnne Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).

Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen klachten heeft. Mondkapjes zijn verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Tijdens de dienst mag deze af. De koster zullen u een plaats aanwijzen.

Wat is het fijn om elke zondag weer met een kleine groep fysiek bij elkaar te zijn. Dat het lichaam van Christus als het ware weer ogen, oren en handen krijgt. Maar we zijn dankbaar dat de online verbinding op haar eigen manier ook voelbaar blijft!

Verhaal voor de kinderen

Zondag is er ook een Pinksterverhaal voor de kinderen in de consistoriekamer van 's-Heerenberg. Graag ook opgeven bij Sijnie.

Bloemengroet

Voortaan melden we in de nieuwsbrief waar de bloemen de vorige zondag naar toe gingen, anders is het 'verrassingseffect' van de bloemengroet weg.

De bloemen gingen afgelopen zondag 9 mei, met een groet van onze gemeente, naar
mw. Leenen-Heeg, uit Zeddum
dhr. Jos Bolder, uit Braamt



Collecten

In de dienst van 23 mei zijn er twee collecten.

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Zending Egypte (Kerk in Actie). Het Egyptisch Bijbelgenootschap wil kinderen en ouders stimuleren om te gaan lezen door middel van bijbelcompetities en bijbelfestivals.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. 'S-Heerenberg-Zeddum

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71

T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. 'S-Heerenberg-Zeddum

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zangers gezocht!

Vanaf Pinksteren zal er elke zondag weer door 4 mensen gezongen worden in de kerk. Vind je het leuk om af en toe op zondag te zingen, meld je dan aan bij Sijnie Heuvel (06-40606055).

Agenda

Dinsdag 25 mei: oecumenische gespreksgroep
Aanvang 10.00 uur in de kerk van Zeddam

Dinsdag 25 mei: kring zonder naam (gespreksgroep 45-)
Aanvang 20.00 uur in de kerk van Zeddam

Woensdag 26 mei: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in **Silvolde**
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 30 mei
10.00 uur dienst vanuit **'s-Heerenberg**
Voorganger: ds. S. Visser, Tolkamer

